

- ▶ Nu ook een website over pater Lievens
- ▶ Proces tot zaligverklaring in diocesane fase
- ▶ Devotieruimte in Sint-Martinuskerk te Moorslede

Peter ROSSEL

„Pater Constant Lievens was een durver”, zegt postulator Bart Geryl over deze West-Vlaamse jezuïet (Moorslede, 1856 – Leuven, 1893) die het opnam voor de onderdrukte Adibasi-bevolking van de regio Chotanagpur in India. „Pater Lievens gaf hen raad hoe ze zich konden verdedigen tegen zoveel sociaal onrecht. Pater Lievens schreef ook tal van boekjes voor catechese in de plaatselijke talen. De onderdrukte adibasi-bevolking heeft wellicht aangevoeld dat pater Lievens de daad bij het woord voegde. Een massale bekeringsbeweging kwam op gang.”

„In het spoor van pater Lievens trokken tientallen Vlaamse missionarissen naar het gebied van Ranchi om er zijn werk verder te zetten. Een jonge kerk werd geboren, eerst geleid door Vlaamse paters, nu door de inlandse geestelijkheid. De jezuïeten zetten vooral in op onderwijs als hefboom voor ontvoogding en ontwikkeling van de plaatselijke oerbevolking. Zelfs Moeder Teresa getuigde ooit dat zij veel aan pater Lievens te danken heeft. Heel wat roepingen van de door haar gestichte ‘Missionaries of Charity’ komen precies uit de Lievensmissie”, benadrukt Bart Geryl.

Pater Lievens is een heilige. „Dat aanvoelen leefde van meetaf aan onder de bevolking van Chotanagpur. Ook bij ons werd pater Lievens niet vergeten.” Geryl noemt het standbeeld uit 1929 op de markt te Moorslede en het monument uit 1956 in de dreef van het Klein Seminarie van Roeselare, het instituut waar pater Lievens middelbaar onderwijs genoot. „In 1993 werd het stoffelijk overschot naar India overgebracht en plechtig bijgezet in de kathedraal van Ranchi. Sindsdien komen er elke dag mensen bij het graf bidden. Dat is een belangrijk teken! In 2001 werd dan ook officieel het proces tot zaligverklaring opgestart.”

Zelfs Moeder Teresa getuigde ooit dat zij veel aan pater Lievens te danken heeft.

Sinds 2006 is er in de Sint-Martinuskerk van Moorslede een devotieruimte waarin pater Lievens’ rechterhand bijgezet is. „Ook hier komen mensen bidden op voorspraak van pater Lievens. Daarvan getuigt het intentieboek.”

„Een zaligverklaring is een officiële bevestiging van een aanvoelen van het volk Gods”, weet Bart Geryl. „Wie ooit in Ranchi geweest is, zal beamen dat een dergelijke officiële erkenning voor de mensen uit de Lievensmissie van bijzonder groot belang is. Bovendien sluit het aan bij een oude kerkelijke traditie dat de stichter van een kerkgemeenschap vaak in aanmerking



Helemaal nieuw is de website over pater Lievens: www.constantlievens.be. © if

komt voor een zalig- of heiligverklaring. Denken we maar aan de heiligen die onze streken hebben gekerstend: onder meer Sint-Elooi, Sint-Amand en Sint-Willibrord. Pater Lievens kan ook ons blijven inspireren om te ijveren voor sociale rechtvaardig-

heid en om de boodschap van Jezus steeds te vertalen naar de tijd en de cultuur waarin men leeft.”

Het proces tot zaligverklaring zit nog steeds in zijn eerste diocesane fase. „Het is echter van groot belang dat er niet overhaast maar wel bijzonder zorg-

vuldig te werk wordt gegaan. Een tweede fase is de overhandiging van het dossier aan de congregatie voor de Heiligverklaringen te Rome die het dossier dat in ons bisdom werd voorbereid, uiteindelijk zal beoordelen”, zegt Bart Geryl.

Nieuw is een website over de dienaar Gods, pater Lievens: www.constantlievens.be. De website bevat onder meer een biografie, info over de verering, inlichtingen over het diocesaan onderzoek, recent nieuws. Je kan er ook intenties invullen op een formulier. Daar vind je evneens het nieuwe gebed dat mgr. Jozef De Kesel voor de zaligverklaring van pater Lievens geschreven heeft. „Het is immers van groot belang dat we bidden op voorspraak van pater Lievens”, besluit Bart Geryl.

Wie op voorspraak van pater Constant Lievens bijzondere gunsten van God heeft ontvangen kan dit steeds in vertrouwen kenbaar maken bij postulator Bart Geryl, Zuidstraat 27, 8800 Roeselare, postulatie.lievens@gmail.com

Wie een financiële bijdrage wenst te doen om de kosten van het proces te helpen dragen kan dit op het rekeningnummer postulatio BE 71 4600 5059 8169.

Meer info over het hoe en waarom van een kerkelijk juridisch proces tot zalig- en heiligverklaring lees je in een bijdrage van Bart Geryl in het mei-nummer van het bisdomblad Ministrando. Een los nummer kost 2,50 euro, over te schrijven op rekeningnummer BE67 3800 0070 0087 van secretariaat bisdom Brugge met vermelding „Ministrando mei-nummer”.